

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

11 feb 2024

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

11 feb

09.30 uur: Ds. A.W. Estié, Voorthuizen
Organist: I. Verkerk
Collecte: 1. Kerk / 2. HGJB
Jeugdcollectant: Bart
Ouderling van dienst: Sjaak Okker
Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)



Kindernevendienst

Kerkdienst Gezinsdienst

18 feb

09.30 uur: Prop. W. Koelewijn, Bergschenhoek
Organist: Ontmoetingsband
Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain)
Jeugdcollectant: Cas
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Kerkauto: Piet Smit (06-10388500)



Geen Kindernevendienst
Geen Tienerdienst

Paasproject KND

Er staat voorin de kerk weer een schitterend paasproject en onderstaand een korte opsomming waar wij het de komende zondagen over gaan hebben.

Het paasproject loopt van **zondag 11 februari tot en met 31 maart 2024**

Met als **thema “Kiezen voor vertrouwen.”**

In dit paasproject gaan we met Jezus mee. Jezus leven is voortdurend in beweging.

Dat zien we terug in de projectverbeelding met z'n golvende achtergrond.

De discipelen kiezen er ook voor om Jezus te vertrouwen.

Jezus zelf kiest ook voor vertrouwen, vertrouwen op zijn Hemelse Vader.

Hij kiest ervoor om zich over te geven aan Gods plan. Hij kiest er telkens voor om verder te gaan, niet op te geven en te vertrouwen.

Wil U/jij Hem volgen op die reis?

Paasproject KND 11 februari

1. Wie is Jezus?

11 februari (Marcus 8:27- 9: 1)

Vandaag is het thema 'Wie is Jezus?' Ja, wie is Hij eigenlijk? Vraag het maar eens aan de mensen om je heen. Je zult allerlei

Wie is?
Jezus?

verschillende antwoorden horen, zoals... 'Hij is een voorbeeld', 'Hij leefde lang geleden', 'Sommige mensen noemen zijn naam best vaak, maar ik denk niet dat ze Hem kennen...', Hij is het kindje uit de stal van Betlehem, Hij zal de wereld redden, Hij deed goede dingen...

Petrus denkt ook te weten wie Jezus is: de Messias, de beloofde Redder. Maar Petrus heeft een beeld van 'Jezus de veroveraar' en niet 'Jezus die moet lijden en sterven'. Dat beeld stelt Jezus heel scherp bij als Petrus fel ingaat tegen wat Jezus vertelt over zijn naderend lijden en sterven. Petrus denkt het beter te weten dan Jezus, hij moet nog veel leren. Jezus zal luisteren naar God, zijn Vader, en niet naar wat mensen denken dat goed is. Hij zal, door zijn leven te verliezen, juist alles winnen dat verloren was. Jezus wil er voor ons zijn! Wij mogen van Jezus alles leren wat we nodig hebben in ons leven. Dan willen we niet anders dan kiezen voor vertrouwen!

Bloemengroet en jarigen



Op 9 februari was een van onze koster br. A. Engel jarig. Het verjaardagslied wat hij wil zingen is; OTH 409, vers 1. Heer, U kent mij als geen ander. Van harte gefeliciteerd en de bloemen komen naar u toe.

Op 6 februari was Arjan van de Vliert jarig, 10 februari Nico Karsemeijer (jr) en vandaag 11 februari Rianne van Leeuwen. Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor in het nieuwe levensjaar gewenst.

Incasso collecte munten

Maandag 12 februari a.s. zal er weer een incasso plaatsvinden voor de collectemunten. Als u collectemunten heeft aangeschaft hou dan rekening met deze incasso. Zit uw incasso er nu nog niet bij dan komt het bij de volgende incasso. Bent u van mening dat er iets niet klopt, neem dan contact op met de penningmeester.

Met vriendelijke groet

Jan Hoogendoorn (penningmeester)

Bij de KND bidden we voor



Honorine Uwiduhaye
Geboren op: 13-05-2013
Woont in Rwanda

Wist je dat:

- Honorine vindt op school wiskunde het leukst
- Haar leukste lerares is Yvette
- Ze speelt graag met haar familie en met haar vriendinnen
- Ze houdt van

verstoppertje spelen en van voetbal.

- Als ze later groot is wil ze leren bouwen en ze wil graag gaan studeren
- Ook wil ze trouwen en kinderen krijgen.

Leer luisterend bidden

God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te luisteren naar Zijn stem?

“Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen” Jakobus 4:8

Doe mee met de training Leer Luisterend Bidden. Tijdens de drie sessies zullen we je toerusten, bemoedigen en krijg je handvaten om zelf te oefenen in bidden en luisteren. Misschien ben je al bekend met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden voor nieuwe ontdekkingen. Misschien is luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een nieuwe kant van gebed te onderzoeken en in de praktijk te brengen.

We bidden dat je hierdoor gezegend zal worden en Gods stem zo ook mag leren herkennen in je dagelijks leven. Word verrast door wat onze Hemelse Vader gaat doen en zeggen tijdens de training Leer Luisterend Bidden.

Programma:

In 1 dag ontdekken we hoe je luisterend kunt bidden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- hoe spreekt God?
- stil worden
- obstakels om Gods stem te verstaan
- hoe toets ik of iets van God is?
- hoe kan ik woorden van God doorgeven aan een ander?

Informatie:

Waar: PG Zevenhoven - Dorpsstraat 12, 2435 AJ Zevenhoven

Wanneer: Zaterdag 16 maart

Hoe laat: van 9.30 -15.30

De kosten voor deze training bedraagt €34,95 voor 1 dag training en is inclusief het 'gebedsdoeboek' voor 44 dagen.

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25).

Opgeven: <https://www.ewv.nl/agenda/>

Leerdoelen:

Wij willen dat deelnemers leren en ervaren waarom het belangrijk is om Gods stem te verstaan.

Wij willen dat deelnemers een Bijbelse onderbouwing krijgen voor het verstaan van Gods stem.

Wij willen dat deelnemers praktische handvatten in handen krijgen waardoor zij zelf Gods stem (beter) leren te verstaan.

Wij willen dat deelnemers leren hoe ze woorden van God door kunnen geven aan anderen.

Wij willen door er 44 dagen mee aan de slag te gaan een nieuwe of andere manier aan leren.

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse

6 februari: Gespreksgroep bij Sjaak en Els

14 februari: Kerkenraadsvergadering

25 februari: Zangdienst met gelegenheidsband

Overdenkertje

